

Et tilbageblik i klubbens historie

Der er uendelig mange øjeblikke, der fortjener at blive husket, og som har givet os den sammenhængskraft, vi gennem alle årene har fornemmet, og som vi også mener at vide, at andre kan mærke, når de besøger vores klub.

Nogle oplevelser vil stå mindre skarpt, men dog være der som en god fornemmelse af de værdier, soroptimismen bygger på. Andre lyser stadig op i erindringen, måske fordi de i oplevelsesøjeblikket var særligt udfordrende, krævede ekstra udholdenhed eller gav et særligt udsyn til en ny verden med mulighed for udvikling af såvel soroptimistarbejdet som personligt.

Jeg har valgt at gå 25 år tilbage til en tid, hvor der trods kriser – også dengang – blev tændt lys og håb over Europa.

For SI Skagen lå den store udfordring på det tidspunkt i at skulle arrangere L&R mødet 1990, vort største arrangement nogensinde, hvor alle var i arbejdstøjet lang tid i forvejen for at klare de mange praktiske opgaver. Nervøsiteten, spændingen og sammenholdet kunne mærkes måneder før. Endnu større var da også den fælles stolthed og befriende glæde, da vore gæster vinkede farvel med mange rosende ord til afsked. Foråret var lysegrønt og det helt specielle Skagenlys strålede hele weekenden over vort arrangement, der begyndte meget højtideligt fredag aften med fejring af 4. maj.

Aldrig havde så mange deltaget allerede fra om fredagen. Året var 1990 kun et år efter Murens fald. Døren mod øst var åbnet. Ord som frihed og lys med alt, hvad de rummer af håb, lød stærke denne forårsaften, hvor vi alle tændte et lille lys og sang to vers forfattet til lejligheden:

Melodi: ”Fred hviler over land og by”.

*1. Lad freden fylde verden ud,
mens friheds lys blir tændt.*

*Med lyset vil vi bringe bud
til den, som er betrængt.*

*2. Når mure vælter og forgår,
man over grænser når*

*ad hjælpsomheds og venskabs vej.
Mit lys blev tændt for dig.*

Jeg tror, vi alle følte en stor taknemlighed over at leve i frihed og opleve en stærk samhørighed i et fællesskab, der nu havde mulighed for at udbredes mod øst. Vi varmede os ved fornemmelsen af et netværk, der rakte ud over grænser med muligheden for at støtte og gøre en forskel.

Vinduet mod øst stod åbent. Medlemmer fra nystartede klubber i bl.a. Ungarn og Polen kom på studiebesøg formidlet af danske klubber, og også i Skagen tog vi imod disse nye soroptimister og

viste rundt på forskellige virksomheder. International goodwill and understanding fik en ekstra betydning for os i de dage.

Åbningen mod øst satte også præg på det regionalmøde, som vi allerede året efter L&R mødet stod for tur til at arrangere. Mødet blev afholdt på vores ”Sundhedshøjskole”, som desværre nu er lukket, i de smukke omgivelser tæt på Råbjerg Mile. Temaet var ”Fremtidens relationer: Danmark-Østeuropa” bl.a. formidlet af to lektorer fra Frederikshavns Gymnasium, som netop havde været med til at starte en venskabsforening, Danmark-Letland, der havde som formål at yde praktisk hjælp på det nære plan. Vores klub kunne personligt overrække et parti regnemaskiner – endnu lidt af en sensation i Letland i 1991 - til Druva Gymnasiums rektor, der netop i disse dage var på besøg. Glæden over gaven var stor, og vi fik indblik i en verden, der gennem årtier havde måttet undvære, hvad vi var begyndt at opfatte som hvermandseje. Tænk at kunne gøre en forskel med så forholdsvis små midler.

Vore soroptimistsøstre i Hjørring sluttede venskab med soroptimister i Brno i Tjekkiet, og også herfra kom der besøg på toppen af Danmark. Under et genbesøg medbragte medlemmer af Hjørringklubben en oversættelse af vores lille 4. maj sang. Da jeg modtog en kopi af oversættelsen, var det et af de øjeblikke, der kaldte på stille eftertanke, for ord om fred og frihed, hjælpsomhed og venskab er jo ikke bare floskler, men udtryk for værdier, vi må behandle med største varsomhed og ydmyghed i vore bestræbelser på at nedbryde grænser på tværs af kulturer.

”Mit lys blev tændt for dig” lyder sidste linje i den lille 4. maj sang. Vi indleder alle vore møder med at tænde lys – ikke kun for SI Skagen, men for soroptimister og deres arbejde i hele verden, en smuk tradition. Lyset er symbolet på håb. Uden håb mister mennesket sin livsgnist.

Når vi i Region 1 modtager breve fra de kvinder i Angola, som vi samarbejder med bl.a. omkring vore vandprojekter, bliver der ikke lagt skjul på de vanskeligheder, der er, når store projekter i Afrika skal lykkes, men så meget større er deres glæde, når de ser, at det ikke kun handler om rent vand og sundhed – målbare faktorer – men i høj grad også om, at der er sået nye håb for fremtiden og dermed mod på nye udfordringer.

Endnu et lys er blevet tændt af soroptimister.

Vi arbejder med de 3 A'er: Awareness, Advocacy, Action
og senest også med tre E'er: Educate, Empower, Enable.

Mit indlæg er bygget over fire U'er: Udfordring, Udholdenhed, Udsyn og Udvikling,

Uh, hvor er der mange udfordringer at tage fat på, men historien viser, at det kan lykkes.

Lad os blive ved med at tænde lys og sprede håb.

Inger Hansen