

Leadership Academi 2014 – en enestående oplevelse

I sommeren 2014, valgte jeg på min mormors opfordring at tage til Makedonien for at deltage i Leadership Academy. Akademiet var et ni dages kursus arrangeret af soroptimistgruppen i Struga med det formål at motivere unge kvinder. På trods af at jeg på papiret var for ung til at deltage i akademiet, vil jeg i dag uden tøven sige, at det at deltage i Leadership Academy er en af de bedste beslutninger, jeg har taget.

Første gang jeg hørte om det, var i foråret, hvor min mormor sendte mig en brochure med en beskrivelse af det dengang ikke før afholdte akademi. Brochurere indeholdt fire fremtrædende overskrifter: "Mind", "Body", "Heart" og "Spirit". Under hver af disse overskrifter var der opremset fokuspunkter, som i det store hele dækkede over mere end blot det faglige ved ledelse. Her var der nemlig også inddraget et personligt samt socialt aspekt, som jeg trods min deltagelse på andre lignende danske kurser ikke havde set før.

På baggrund af denne meget inspirerende brochure samt en lyst til at møde andre unge kvinder med samme interesse for ledelse og personlig udvikling som mig selv, tog jeg den 15. juli 2014 til Makedonien så godt som uvidende om, hvad der helt præcist ventede mig. Først da jeg om formiddagen den 16. juli mødte de andre deltagere på hotellet, hvor det blev afholdt, gik det op for mig, at jeg aldersmæssigt lå tre til fire år under gennemsnittet. Til at starte med skabte dette en del bekymringer, for hvad nu hvis der pga. den store aldersforskel ikke forekom nogle fælles interesser? Denne bekymring blev dog hurtigt glemt, da jeg først lærte de andre 27 deltagere bedre at kende. I takt med, at vi kom tættere ind på livet af hinanden, fandt jeg også ud af, at vi hver især havde vores usikkerheder, hvad angik vores deltagelse. Jeg havde min alder, nogle havde en sproglig barrierer, der skulle overvindes, og andre havde noget helt tredje. På trods eller måske netop på grund af vores personlige forskelligheder og dermed også bekymringer, opstod der hurtigt en stemning præget af en fællesskabsfølelse og respekt for hinanden, hvilket skabte grundlaget for et miljø med plads til læring og fordybelse på tværs af kulturer og religioner.

Netop læring og fordybelse var uden tvivl en stor del af akademiets grundessens. Alle 28 deltagere med baggrund i fem forskellige nationaliteter, var der trods alt for at lære om ledelse. Undervisningen foregik således, at der i løbet af en dag blev afholdt seks moduler, med hver deres tema. Et sådan tema, kunne være alt fra "The courage to step up" til "Project Management". Disse moduler blev afholdt af garvede, frivillige soroptimister, som hver havde deres egne forudsætninger for at kunne lære fra sig i forbindelse med at motivere unge kvinder som mig selv.

Ud over de inspirerende undervisere og den alsidige undervisning, var en af de helt store motivationsfaktorer, for mit vedkommende, også at vi som deltagere havde hver vores baggrund og erfaringer at byde ind med undervejs. Dette var bl.a. en af følgerne ved at have samlet unge kvinder fordelt over fem forskellige kulturer og religioner og med et aldersspænd på ni år. Fordelingen af nationaliteter var således at der kom en deltager fra henholdsvis Tyskland og Litauen og så mig fra Danmark, og så var de sidste 25 fordelt mellem Makedonien og Tyrkiet. Især det at være sammen med kvinder fra de to sidstnævnte land gjorde et stort indtryk på mig. For selvom jeg tidligere havde læst om, hvordan kvinder i disse lande ofte bliver udelukket fra ledelsesposter, og i visse tilfælde arbejdsmarkedet generelt, er det noget

helt andet at høre unge kvinder med samme interesser og fremtidsdrømme som en selv fortælle om alle de begrænsninger, som fremtiden i deres hjemland byder dem udelukkende pga. deres køn.

De forskellige i livet kan som ung, kvindelig og håbefuldstuderende i henholdsvis Østeuropa og Vesteuropa som vi fik mulighed for at dele med hinanden i de 9 dage akademiet varede er uden tvivl været en af de centrale grunde til, at Leadership Academy for mig stadig fremstår som en enestående oplevelse, jeg under ingen omstændigheder ville have været foruden.