

## Historik 1963-1973

Vi skriver 1963

Ideen til en soroptimistklub i Silkeborg opstod ved, at Forstander på Sygeplejeskolen i Silkeborg Inger-Lise Hyldeqvist-Hansen havde en tidligere kollega, en oversygeplejerske, der blev medlem i Horsens Soroptimistklub. Hvad er det for noget, hvad drejer det sig om?  
SÅDAN EN MÅ VI OGSÅ HAVE I SILKEBORG!

Som sagt, så gjort.

Ideen spredte sig blandt erhvervskvinder i Silkeborg området -og den 5.OKTOBER 1963 var 18 kvinder i forskellige erhverv klar til charterfest på Hotel Dania med 100 gæster ifølge avisomtalen. Som medlemmer af organisationen SOROPTIMIST INTERNATIONAL ASSOCIATION, som det hed den gang.

Chartret blev overrakt af den svenske guvernør Gunnel Hazelius Berg og med de to gudmødre oversygeplejersken fra Horsens og en fysioterapeut fra Vejle. Efter få år overtog Agnes Grundahl fra Horsens støtten til den nye klub - og derfor har vi altid betragtet Agnes Grundahl som en meget værdifuld gudmor for klubben.

Man modtager jo gaver ved en sådan lejlighed og en af dem var 2 gedigne tinlysestager - hvilket har medført, at Silkeborg klubben altid har tændt 2 lys til vore møder i modsætning til, hvad der senere blev det gængse i alle andre klubber, der tænder 4 lys, et for hver af de 4 soroptimist federationer - til gengæld er det vor præsident, der selv vælger, hvad der skal tændes lys for ved de enkelte møder - det er altid et særligt indslag!

Desuden var det dengang coutyme, at øvrige danske klubber bidrog med en pengegave til hjælp til en præsidentkæde.

Fru guldsmed Knud Pedersen, Inga Pedersen blev medlem af klubben året efter chartringen og påtog sig opgaven med en præsidentkæde - hun havde guldsmed Friederich, der senere fik egen forretning på Torvet i Silkeborg, på sit værksted og med ideen fra vort emblem skabte han den smukke kæde, som Solveig idag bærer som vor præsident - og Inger-Lise Hyldeqvist fortalte altid med stor glæde, at den var skabt til hendes barm!

Nu skal I tænke på, at vi er i 1963 - det var en ganske anderledes samfundsorden, der gjaldt den gang.

Det var før ungdomsoprøret/studenteroprørets tid.

Man var DES i omgangsformer i erhvervsliv, forretningsliv, skolerne, foreningsliv.

Det var man selvfølgelig også i soroptimistklubben - vi mener at huske tilbage at det var vi i klubben til slut80`erne eller begyndelsen af 90`erne!

I skolerne rakte man fingeren op og fik lov at besvare spørgsmål - ingen selvstændige indlæg.

Så foreningslivet indebar også skabelsen af trygt miljø til at udfolde sig mellem hinanden - og soroptimismens krav til at holde 3 minutter var en sand udfordring for mange af os nye medlemmer! Så det var et godt krav, vi lærte det med tiden!

Og idag er fastholdelsen af de 3 minutter en øvelse i at begrænse sig til de 3 minutter!!

Silkeborg klubben indførte senere også 3 minutter erhverv ved hvert møde, så vi på den måde fik større indblik i hinandens erhverv og dermed, hvad der rørte sig på arbejdspladserne.

Projekter var også en væsentlig indsats den gang, men soroptimismen koblede sig mange gange på Unicef og andre større organisationer, der støttede kvinder og børn i deres arbejde. Egne projekter for kvinder og piger er idag et større ønske.

Mellem 1963 og 1973 støttede vi et vigtigt projekt BØRNELANDSBYEN i Adserballeskov, et Terre des Hommes projekt, hvor børn kom til DK for at få bygget proteser til arme eller ben efter minesprængninger el lign. Man støttede børnenes ophold og nye proteser - og kunne fortsætte støtten, når børnene var sendt hjem. Silkeborg klubben støttede en pige fra Bangladesh, som vi også var nogle medlemmer, der besøgte i Børnelandsbyen - en øjenåbner dengang!

1972 optog vi 6 nye medlemmer på een gang

1973 holdt vi 10 års jubilæum, Inger-Lise Hyldeqvist tændte 10 lys i forskellig højde og fortalte lidt fra hver år i forbindelsen med tændingen.

Hanne Jolin Eriksen .okt 2023