

Rapport fra besøget af "de 12 fra Kisumu" i Aarhus 25 august – 2 september 2016.

SI Aarhus havde fra 25 august til 2 september besøg af 12 soroptimister fra Kisumu nemlig 6 fra SI Kisumu og 6 fra SI Kisumu Winam. Det skal retfærdigvis siges, at den ene fra SI Kisumu Winam var en 10 årig datter af Jane Staussi, men hun var mindst ligeså interesseret og deltagende i programmet, som de øvrige, så derfor omtales gruppen i denne rapport som "de 12 fra Kisumu".

Baggrund:

Aarhus fik kontakt med soroptimisterne i Kisumu som et resultat af klimaprojektet Kenya-Danmark. Siden vor klubs 75 års jubilæum i 2012 har vi støttet dem i forskellige projekter i et frugtbart samarbejde.

I foråret 2015 var undertegnede sammen med Kirsten Lundby og hendes mand Andreas på et besøg i Kisumu for at se projekterne. Vi inviterede dem alle til at komme til Danmark, hvilket resulterede i, at 12 modtog invitationen. De drejede sig om en ret stor gruppe, blev det aftalt, at de hver skulle betale 150 euro for opholdet samt egne rejseudgifter, mens SI Aarhus betalte øvrige udgifter. De fleste kommer fra skoleverdenen, en er læge, en advokat og en er kunstner. Kun en er pensioneret.

Rent praktisk blev de indkvarteret i 6 dobbeltværelser i Langenæshus' gæstefløj og fik morgenmad hos undertegnede. Al transport foregik med bybus eller private biler, og fra Aarhus klubbens side var der stor opbakning og interesse for besøget.

Om programmet:

Torsdag: De ankom til Billund torsdag formiddag og selv om de havde fløjet hele natten, tog de mod vort tilbud om at besøge Legoland, som var et stort ønske for dem. Den torsdag blev årets sommerdag med ca 30 gr, så også for dem var det en varm og god oplevelse. Om aftenen blev de introduceret for aktiviteterne og traditionerne i Aarhus klubben af vor præsident Søs Kjeldsen.

Fredag var der bytur med gåtur rundt til byens seværdigheder: Rådhuset, Strøget, KlostergadeCentret Domkirken, DOKK1 og AROS. DA mente de også, at al den motion havde tæret på kalorierne, så de med god appetit kunne tage godt for sig af de lækre retter, der blev sat på bordene i private hjem ved middagen om aftenen.

Lørdag var helliget Moesgaard Museum. Her, som ved alle de andre ting de så, udtrykte de stor interesse og medleven. De figurer, der står på trappen i museet, og som repræsenterer forskellige udviklingstrin i menneskeheden blev fotograferet i flere hundrede variationer. En solid sandwich blev indtaget på museets tag, før turen gik til Bruns galleri til shopping. Om aftenen var der afrikansk dans og sang med 30 beboere fra Langenæshus. Gæsterne forstod rigtig at indynde sig med deres vrikkende dans og skønne sang, så det blev en forrygende aften.

Søndag deltog gæsterne i klubbens årlige udflugt "Vest-på", dvs til Herning egnen med besøg i Tjørring kirke fra 1140 og den moderne Baunekirke i Tjørring, der senest er genåbnet efter en større renovation i 2011. Ikke et øje var tørt, da gæsterne i den gamle kampestenskirke straks istemte én af deres egne salmer, forinden vi gik til Jens Vejmands gravsted på Tjørring Kirkegård og afsang "Jens Vejmand". Et uvejr trak op og det var vanskeligt at få folk tilbage til bilerne, men programmet skulle jo fortsættes med frokost i undertegnedes sommerhus "Trælund", lige nord for Tjørring.

Samtidig med, at "de gode ben" og pølserne fra grillen og de lækre salater gled ned, brød solen frem, og der blev spillet og leget på plænerne, ligesom Mosehullet blev inspiceret. Udflugten sluttede med et besøg hos Peter landmand, hvor vi så hans 170 køer blev malket, mens kattekillingerne smøg sig om benene. Dagen sluttede med pizzaer hos Søs, inden det blev tid til at gå i seng efter en begivenhedsrig dag.

Mandag stod der besøg hos Brandeklubben på programmet. Her besøgte de Axel Maansson og besigtigede hans økologiske gårdbrug, ligesom der var tid til at studere gavlmalerierne og Street Art på torvet i Brande og en genbrugsbutik. En super dag med stor gæstfrihed, hvor de fik indtryk af, at vi soroptimister samarbejder på kryds og tværs. Morgenmaden næste morgen blev suppleret med lilla og gule blomkål, som de havde medbragt fra besøget i Maanssons gårdbrug.

Tirsdag besøgte de Aarhus Universitet og fik indblik i studerendes vilkår i DK. Senere besøgte de Aarhus Tech, hvor de var meget imponeret af de unge studerendes rundvisning og stolthed over deres studiemiljøer. De nåede også en genbrugsbutik, hvor der var gode tilbud, inden de om aftenen igen blev fordelt i mindre grupper til middage i private hjem. Og så blev der igen snakket og diskuteret, indtil det igen var sengetid.

Onsdag: Et andelsforetagende i Hjortshøj åbnede dørene for gæsterne, og her var integreringen af mentalt handicappede i en "normal" verden den interessante vinkel på besøget. Gæsterne kvitterede med dans og sang inden turen gik til TV2, hvor Søs var vært. At se Christine Musiga og andre siddende foran mikrofonen hos TV2 og agere speakere i dagens nyhedsudsendelse var dagens clou! Om aftenen lagde Heike hus til for gæster og lokale soroptimister til en skøn aften med lysceremoni og soroptimisthymnen.

Torsdag : 9 af gæsterne havde besluttet, at de gerne ville tilbringe en dag i København og opleve landets hovedstad De skulle med bussen allerede kl. 7.00 og var først hjemme sent om aftenen, men stolte var de over at have klaret turen med bus og tog på egen hånd. De havde også taget en tur med hop-on – hop-off bussen, så de havde set Den lille Havfrue og andre seværdigheder og nydt den pulserende storbyliv.

De sidste tre skulle flyve hjem hen på eftermiddagen, men nåede dog et besøg på et plejehjem og en genbrugsplads, inden de på egen hånd studerede husene i Den gamle By.

Fredag: De sidste ni blev kørt til Billund i private biler, og det var tid til at tage afsked.

Afslutning:

Et vellykket besøg, hvor alt- stort som småt - klappede, og hvor gæsterne var meget glade og ydmyge overfor den store gæstfrihed og åbenhed, som de mødte overalt.

Citat fra Dorothys mail efterfølgende: "The various tours, visits and functions you had organised for us were wonderful , and we are all packed with invaluable lessons to aid us in our performances, work end even in our personal lives!" Og dette citat fra Christine Musiga: "I was very delighted with my visit to Denmark. I am still very happy and I talk about it every day. I am very grateful for the great welcome and love you accorded to me."

Tak: En stor tak til alle både i Aarhus og Brande klubben og rundt på de forskellige institutioner, skoler etc, som gav deres erfaring og tid til at servicere gæsterne.

Besøget blev et minde for livet for både for gæsterne og os.

September 2016.

Hanne Jensbo